



Nieuwsbrief Centrale Harculo

Juli 2019

De sloop van de Centrale Harculo – bij velen bekend als de IJsselcentrale – is afgerond. Ruim 60 jaar is op dit terrein energie opgewekt en is het gebouw beeldbepalend geweest voor Zwolle Zuid. Met de Bruisende Buren van het Kamerooperahuis hebben bewoners hun verhalen en herinneringen samengebracht in een muzikale theaterroute 'Requiem voor de IJsselcentrale'.



Onder grote belangstelling vonden in het weekend van 29-30 juni maar liefst zes voorstellingen plaats. Met prachtige zang, muziek en theaterspel werd er een ode gebracht aan de gesloopte energiecentrale. Volgens actrice Lusanne Arts "een gebouw dat jullie eerst lelijk, maar al gauw mooi vonden". Vanaf het startpunt gingen de bezoekers de dijk op en bewogen zich in stilte als een rouwparade naar het terrein van de voormalige IJsselcentrale, voorafgegaan door de vrouwen in het zwart van dameskoor Gioia.

Op Weblog Zwolle geeft Hennie Vrieling een [prachtige samenvatting van de voorstelling](#).





Bedankje aan de omwonenden

De voorstelling was vanuit ENGIE ook een bedankje aan de omwonenden van de centrale voor de wijze waarop zij hebben meegeleefd en hebben gereageerd op de sloop van Centrale Harculo. De sloop van de oude centrale kon niet plaatsvinden zonder dat de burens er het nodige van meekregen. De reacties, suggesties en soms ook klachten hebben ons geholpen om een zo goed mogelijke balans te vinden in het werk dat moest worden uitgevoerd en de wijze waarop dit werd gedaan. Nogmaals dank hiervoor en we blijven in de komende periode graag met u in contact over de nieuwe invulling van het terrein.

Herbeleef het requiem

Het *Requiem voor de IJsselcentrale* heeft veel aandacht gekregen in de media. Een overzicht is te vinden op de [website van Bruisende Buren](#). Op de facebookpagina van Bruisende Buren is een [fotoreportage](#) te vinden. Tot slot is er een [aftermovie](#) gemaakt.



We wensen u een hele fijne zomer(vakantie)!

